

Ik ben van de buiten

René De Clercq (1877 - 1932)

Octaaf de Hovre (1876-1951)

Lustig

Zang



Piano

4

1. Ik kreeg van mijn ou-ders, van ie - der mijn part; van va - der mijn schou-ders, van
2. Bij d'ei-gen-ste pach-ter, eerst koei-er, dan knecht; mijn klak-ke van ach-ter, mijn
3. Ik zout en ik zaai-e, ik eg en ik ploeg; ik mest en ik maai-e, ik
4. En heb-ben de zei-sens ge - zin-de - re-zint; de mal-len - de mei-sens de



8

moe-der mijn hart. Ik vocht om mijn stui-ten met zus-ter en broêr.
hoofd im-mer recht; zo dien'k om mijn dui-ten, en teer op mijn toer: Ik ben van de bui-ten, ik
zweet en ik zwoeg; ik klets op de klui-ten en glets in de moer:
wa-gens ge-pint; dan zit ik te flui-ten van bo-ven op 't voer:



12

ben van de boer! Ik ben van de bui - ten, ik ben van de boer!

